

# Brug det eller mist det

## Mattæus kap. 25, 29:

For alle, der gør brug af det, de har fået betroet, vil få mere, og de vil have overflod. Men de, der ikke gør brug af det, de har fået betroet, vil miste, hvad de fik.



En vigtig åndelig sandhed er, at vi skal bruge de talenter og muligheder, som Gud betror os. En af de alvorlige lignelser, som Jesus kom med, er lignelsen - om de betroede talenter. Lignelsen går i al sin korthed ud på, at det - vi får betroet af Gud, det må vi bringe i omløb. Vi må ikke beholde det - for os selv.

Vi kan i vores livsforløb - komme ud for at møde mennesker, som før var tændt af evangeliet, men som nu blot - har en hovedrysten eller et træk på skulderen - tilovers for Gud. Hvad er der sket? Det er nærliggende, at tænke, at de har mistet det, som de ikke brugte. Måske gav de f.eks. ikke deres vidnesbyrd, når de blev mindet om det.

I Hebræerne kap. 10,35-37 er der et ord, som supplerer ovennævnte bibelvers:

Hold fast på jeres frimodighed, for med den har I udsigt til en stor belønning. I har brug for udholdenhed for at kunne gøre Guds vilje - og få det, som Gud har lovet jer. Der er ikke så lang tid tilbage. Skriften siger: »Han, som skal komme, vil komme, og han kommer ikke for sent.

Vi bør altså være frimodige, når vi bliver mindet om det. Gud belønner og velsigner os med yderligere gode gaver og en større udholdenhed, når vi reagerer med frimodighed på hans "små vink". 5. Mosebog kap. 5,29 og 32-33:

Gid de må bevare denne ærefrygt for mig, så de altid af hjertet ønsker at adlyde mine befalinger. Da vil det gå dem og deres efterkommere godt i al fremtid. I skal følge Herren, jeres Guds, befalinger til punkt og prikke og ikke på nogen måde gå på kompromis med dem. Gør I det, vil I få et langt og godt liv i det land, I snart skal ind og tage i besiddelse.

Brug det eller mist det er så sandelig en åndelig lov, som bør gøre et stort indtryk på os. Lad os være frimodige, så snart Gud minder os om, at yde ud i den gerning, han har inspireret os til. Lad os ikke forspilde vores chancer, så Gud sender os ud i en ørkenvandring. Læs gerne 4. mosebog kap. 14 og bliv mindet om, at vi mister Guds velsignelser, hvis vi ikke er lydige.

Bøn:  
Gud gør os åndeligt vågne, så vi ser dine muligheder - i stedet for vore begrænsninger. Herre lær os at handle i tro, så snart som du hvisker os noget i øret. Herre giv os en lydighør lydighed og villig ånd. Amen



Bemærk: I denne andagt er der anvendt bibeltjekster fra bibelen på hverdagsdansk.

MANNA andagt nr. 25  
www.kirkerne.dk

Andagten er med tekst af Webmaster Claes.