

Velsignelser forude

5. mosebog kap. 28, 12:

Herren vil åbne sit gode forråds-kammer, himlen, for dig og til rette tid give dit land den regn, det behøver, og velsigne al din gerning

Her har vi et løfte, der næsten får det til at svimle for én. Løftet er så ubeskriveligt stort, at man har svært ved at fatte det, men det er ikke desto mindre sandt.

Guds forråds-kammer er fyldt med velsignelser og kærligheden vil altid give i overflod.



Lad os tænke på lignelsen om den fortabte søn, hvor faderen siger til sin genfundne søn: "Nu skal der være fest, lad os slagte fedekalven". Den fik ikke for lidt. Faderen skruede virkelig op for det hele, for sønnen skulle smage enhver velsignelse fra hjemmet.

På samme måde indfrieede Gud alle sine løfter, da Jesus blev forsoningsofferet. Enhver velsignelse fra det himmelske hjem vil blive givet til den, der søger og banker på. Den fortabte søn nåede ikke engang at banke på, for faderen stod med sin faderfavn - og gav ham en krammer, der indeholdt al nåde og barmhjertighed.

Gud gav os en varm krammer, da han lod hele guddomsfylden (altså enhver velsignelse) være i Jesus. O, Gud ske tak og lov. Gud ønsker at overøse os med sine velsignelser, men han ser først og fremmest efter sønderbrudte hjerter. Især dem kan han ikke holde noget tilbage for.

Det er en god ide, jævnligt at læse 5. mosebog kap. 28, 12 og tage det frem igen og igen, for Djævelen ønsker at skjule løftet for os. Dæmonerne påvirker ufatteligt mange mennesker og holder dem f.eks. fanget omkring udsendelser i fjernsynet og andre ligegyldigheder.

Alt i fritiden der stjæler tid - på bekostning af bibellæsning - er ikke holdbart i længden. Det er f.eks. kun få mennesker, der afser en time til bibellæsning, men de fleste af os bruger nemt både en, to eller tre timer på at se fjernsyn eller være på internettet.

Fjernsyns- eller internet-kiggeri er bestemt ikke forkert, men hvis det sker på bekostning af samvær med Gud igennem bibellæsning, bøn og lovsang, så er det helt rivende galt - og man går glip af utroligt mange velsignelser fra Gud.

5. mosebog kap. 28, 13: Hvis I blot vil høre og adlyde de befalinger fra Herren, som jeg pålægger jer i dag, vil Herren give jer fremgang og gøre jer til hoved i stedet for hale.

Bøn:
Tak, Gud Fader, at du i din store kærlighed og visdom tømte himlen for alle velsignelser - og gav dem til Jesus, så han således nu, kan række dem videre til enhver, som tror. Tak, Jesus, at du med din død og dit fuldbragte værk på korset - frigav enhver velsignelse - os til glæde og gavn for ånd, sjæl og legeme. Amen



Bemærk: I denne andagt er der anvendt bibeltæksler fra såvel bibelen på hverdagsdansk som den på nudansk.

MANNA andagt nr. 24
www.kirkerne.dk

Andagten er baseret på tekst af Gert Grube