

Håb for fremtiden

Jeremias kap. 31, 16-17:

Men Herren siger: Græd ikke mere, for jeg har hørt dine bønner. De landflygtige vil vende tilbage fra fjendens land. Der er håb for din fremtid, siger Herren, for dine børn skal vende hjem til deres land.

Gud ser med glæde på vores tjeneste for ham. Han er også meget bevidst om, at vi, hans tjenere, befinder os midt i en ugudelig verden – og løbende har brug for hans opmuntring.



Profeten Jeremias er udsat for megen modgang. En overgang bryder han sig slet ikke om, at han eksisterer, for besværlighederne, med at være Guds medarbejder, overstiger glæderne.

Jeremias skriver i kap. 20,8-10: "Hver gang jeg åbner munden for at bringe dit ord, handler det om vold og ødelæggelse. Det er derfor folk er på nakken af mig. Jeg fristes til at give op som profet og ikke længere bringe de budskaber, du giver mig. Men budskaberne brænder som ild i mit indre, så jeg er tvunget til at komme frem med dem. Jeg hører, hvordan de hvisker bag min ryg og leder efter et påskud til at gøre det af med mig. Selv mine tidligere venner venter på en anledning til at fælde mig".

Uanset sine besværligheder - så er Jeremias en sand budbringer for Gud. Han ser klart ugudeligheden og advarer igen og igen sine medborgere mod ulykker, hvis de ikke vender om til Gud. En advarsel fra hans side kan bl.a. læses i kap. 22, 29: "Åh, mit stakkels land og mit stakkels folk! Hør, hvad Herren siger"! De samme ord kunne også meget vel råbes højlydt i dag.

Jeremias må døje meget. Han bliver sagt imod, kastet i fængsel - og ikke nok med det, men han bliver også smidt ned i en brønd, hvor han står i mudder til halsen. Trods ufatteligt megen modstand adlyder Jeremias Gud - og bringer hele tiden, klart og tydeligt, de budskaber som han får. Selv under fængselsophold får han budskaber fra Gud - som f.eks. i kap. 33, 2-3:

"Jeg er Herren, som står bag alle disse ting. Det er mig, der har planlagt det. Kald på mig, mit folk, så vil jeg svare jer og fortælle jer store og utrolige ting, som I ikke før har kendt til".

Gud giver også Jeremias andre opbyggende budskaber – som kan læses f.eks. i kap 29, 11-14:

For jeg ved, hvilke planer jeg har for jer, siger Herren, planer om fred og ikke om ulykke, planer om fremtid og håb. Når I beder til mig om hjælp, vil jeg høre jer, når I søger efter mig, vil I finde mig. Ja, hvis I søger mig af hele jeres hjerte, vil I finde mig. Jeg vender jeres skæbne, sætter jer fri og giver jer fremgang.

Lad ovennævnte være din opmuntring i dag. Der er al mulig grund til at se hen til Jesus og stråle af glæde, om end - måske - gennem tårer.