

## En villig ånd

### Lukas kap. 2,27:

Helligånden havde givet Simeon den indskydelse, at han skulle gå op i templet

Et herligt bibelvers at huske.

Situationen er den, at gamle Simeon af Helligånden er tilskyndet til at gå hen i Templet, for han er overbevist om, at Gud har noget for.



Og ganske rigtigt. Maria og Josef er netop ankommet for at fremstille Jesusbarnet i Helligdommen. Hvilket møde! Hvilken timing, som Gud skal have al æren for. En gammel mand fyldt med Helligånden og et barn, som er undfanget af Helligånden.

Simeon begejstres og løfter Jesusbarnet op i sine arme, mens han siger "Nu har jeg set ham, som skal være alle folkeslags frelser, ham, som er det lys, der bringer ny indsigt til mennesker ..." Lukas kap. 2, 30-32

Vi må som kristne altid være åbne for Guds Helligånd, så den kan vejlede os igennem livet. Det vigtigste er, at vi hver dag adlyder Helligåndens kalden til at læse i Bibelen. I Bibelen skærpes vor åndelig sans, så vi lettere kan fornemme Helligåndens rådgivning.

Det er Jesu Kristi gennembrud vi må fæste lid til, fordi så vil vi erfare gennembrud i vore liv. Da det stod allerværst til med prøvelser og lidelser, valgte Jesus os og fuldbrogede værket. Så derfor, giv aldrig op, fordi Jesu sejr er også din og min sejr.

Trænger du til gennembrud på det åndelige plan, så find Guds løfter og bekend dem. Trænger du til gennembrud på det økonomiske plan, så giv. Læs i Lukas kap. 6,38. Trænger du til gennembrud med dit vidnesbyrd, så brug anledningen næste gang, Gud minder dig herom, for han længes efter at udtrykke sig igennem dig.

Bøn :

Herre, giv mig en villig ånd, så jeg tydeligt må høre, hvad du har at sige.  
Herre, jeg ved, at ulydighed svækker hørelsen og lydighed skærper hørelsen.  
Lær mig lydighedens vej, så jeg klart må skelne din røst fra min egen og denne verdens. Herre, dine venner hører altid din røst, tak, at jeg må jeg være blandt dem - også i dag. Amen