

Guds ord bliver opfyldt

Jeremias kap. 1, 9-12:

Så rakte Herren hånden ud og rørte ved min mund. "Jeg vil lægge mine ord i din mund", sagde han ... "Noget skal rykkes op med rode, mens andet skal plantes på ny. Noget skal rives ned til grunden, mens andet skal genopbygges".

Derefter sagde Herren til mig: "Jeremias! Hvad ser du?" "Jeg ser en gren fra et mandeltræ", svarede jeg. "Det er rigtigt", svarede Herren. "For jeg våger over mit ord for at opfylde det".

Som mandeltræet i foråret har travlt med at springe ud, således har Gud også travlt med at opfylde sit ord.



Jeremias har utvivlsomt vandret med Gud et stykke tid - og afventet Guds signal til tjeneste. Han får så af Herren henledt opmærksomheden på mandeltræet, der blomster før alle andre træer. Mandeltræet er ikke tilfældigt valgt. Det hedder nemlig på hebraisk "det vågne træ", og det betyder, at det allerede tidligt på året, går i gang med at blomstre. På samme måde skal Jeremias være opmærksom på Guds vink.

Igennem Guds billedlige undervisning forstår Jeremias, at nu er tiden inde, og at Gud nok skal sørge for, at opfylde det, som han før har lovet. Ovennævnte bibelvers skal også tale til os i dag. Vi bør se og indse, hvad der sker omkring os. Vi må indse, at de tegn, der er beskrevet i forbindelse med Jesu genkomst, et for et - er ved at gå i opfyldelse. Hadet til Israel f.eks., har aldrig før været så omsiggribende. Mange stater og islamiske bevægelser lægger ikke skjul på hadet til Israel og ønsket om landets udslettelse.

Vi være vågne og stå på Bibelens grund, som klart og utvetydigt fastslår Israels eksistensberettigelse. F.eks. står der i [Amos 9,15](#): "Jeg planter dem tilbage i deres land. Aldrig mere skal de rykkes op fra det land, jeg har givet dem.« Herren, Israels Gud, har talt"!

Ordet fra Gud skal rodfæste sig i vore hjerter - og lyde på vore læber. Alt for mange kristne gemmer ordet væk på grund af menneskefrygt. Vi kristne må i dag være mere opmærksomme på, hvordan vi vandrer med Gud. Har vi en vækkelsens ild gemt i vore hjerter - eller er vi bukket under for den nok så udbredte materialisme - og de mange verdslige holdninger, som medierne oversvømmer os med?

Mange af os er tilbageholdende med, at "bære Guds ord frem", for det koster sin pris, men har du fået ord fra Gud i dit hjerte, så bør du handle på det. Gud vil fuldbyrde sine ord gennem dem af os, der er lydige Tak og lov for det. Ligesom mandeltræet folder sig ud i det tidlige forår, således opfordres vi også til at udfolde os - og tale Guds ord - og handle på det - i rette tid.