

Kampen er Guds

2. Krønikebog, kap. 20, 12:

Åh, Gud, du må standse dem. Vi står magtesløse over for så mægtig en hær og ved ikke, hvad vi skal gøre, men vi stoler på din hjælp

Situationen er den, at en konge ved navn Josafat pludselig står over for angreb udefra. En kæmpehær er på vej for at knuse ham og folket, men i sin nød søger han Gud. Han opfordrer også sit folk til at søge Gud i bøn og faste.

Han trygler Gud om hjælp. Han aner ikke, hvad han skal gøre, men står i fuld forventning til, at Gud vil gribe ind.



Gud sender derefter sin ånd over én af indbyggerne, Jahaziel, som profetisk taler til kongen og folket. Jahaziel får ved Helligånden dette ord fra Herren 2. Krønikebog, kap. 20, 15 og 17 og råber det højt til folket.

"Herren siger: Vær ikke bange! Lad jer ikke skræmme af denne mægtige hær, for det er **ikke jeres kamp, men Guds**. I skal **ikke kæmpe** mod dem, **men blot** tage opstilling og **se på**, at Herren giver sejr. Vær ikke bange og tab ikke modet! I morgen skal I gå dem i møde og Herren vil være med jer".

Guds folk har i ovennævnte forløb været i **bøn** og **faste** og bedt om **Herrens indgriben**. De gjorde hvad de kunne og skulle - og skal derfor blot følge Guds plan i den aktuelle situation - stille sig op - og se på - hvorledes Guds styrke udfolder sig. Josafat tager budskabet til sig - og er klar over, at det kommer direkte fra Himlens og Jordens skaber. Derfor råber han til folket 2. Krøn. kap. 20, 20:

"Stol på Herren jeres Gud, så skal det lykkes for jer! Stol på hans profeter, så vil det gå jer vel"! Efter at have rådført sig med folkets ledere besluttede Josafat, at lade sangerne gå foran soldaterne. De skulle lovprise Herren for hans hellighed og herlighed med ordene: "Lovet være Herren! Hans trofasthed varer til evig tid"!

I ovennævnte bibelvers bliver vi mindet om nogle af de mange åndelige sandheder. Vi skal **stole** på **Guds løfter**, **rådføre** os med **hinanden** - og, at **lovprisning** altid går lige **ind i Guds hjerte**. Gud handler nemlig - også i dag - på et grundlag som dette - og sætter vore modstandere skakmat.

Bliv opmuntret og styrket i din tro. Læs engang hele kapitlet 2. Krøn. 20. Lad os også i dag, vende vort blik mod Himlens og Jordens skaber, Gud den Almægtige, og forvente os alt godt fra ham. Vend dit blik og dine tanker mod Guds stærke løfter, f.eks.: 2. Thessaloniker, kap. 3,3:

"Men Herren er trofast! Han vil styrke jer og beskytte jer mod den Ondes angreb".