

# Tvivl ikke. Tro kun.

## 1 Peter - Kapitel 5, 6-7:

Hvis I vil bøje jer under Guds vældige magt, vil han ophøje jer, når tiden er inde til det. Kast alle jeres bekymringer på ham, for han har omsorg for jer.

Vi må efter bedste evne forberede os, til den tid der kommer. Vi må lære, at få en urokkelig tro på Guds bibelske ord og løfter. Vi må have dem "helt ind under huden" – og ikke sætte spørgsmålstegn "om det nu også passer".



Vores Almægtige og evige Gud var, er og vil være i stand til at opfylde sine løfter, og gøre det - når hans tid er inde.

Lad os også huske, at Gud altid giver bøttesvar – og ikke betvivle dem, når de kommer. Læs herunder en forkortet version af [Lukas kap. 1, 8-20](#) :

En dag, da Zakarias var i færd med sin tjeneste i templet. Pludselig fik Zakarias inde i templet øje på en engel, der stod på højre side af røgelsesalteret, og det gjorde ham skrækslagen.

"Vær ikke bange, Zakarias"! sagde englen. "Jeg er kommet for at fortælle dig, at Gud har hørt dine bønner. Din kone Elisabet vil få en søn, som du skal kalde Johannes. Johannes vil træde frem i profeten Elias' ånd og kraft. Han vil hjælpe forældre til at blive forsonet med deres børn og hjælpe de ulydige til at forstå visdommen i at gøre Guds vilje. Han vil gøre folket parat til at møde Herren".

"Det har jeg svært ved at tro", indvendte Zakarias. "Jeg er jo en halvgammel mand, og min kone er også godt oppe i årene. Giver du mig et tegn, så jeg kan tro på det"? Englen svarede: »Jeg er Gabriel, Guds betroede tjener, og han har sendt mig herhen for at fortælle dig den gode nyhed. Men fordi du tvivlede på, hvad jeg sagde, vil du få det tegn at blive stum. Du vil ikke kunne sige et eneste ord, før barnet er født. Men det, jeg har sagt, vil ske til den fastsatte tid!«

Zakarias får sig med andre ord en lektie af format. Han bliver stum. Og hvorfor nu det? Englens forklaring må vi alle tage til efterretning: "... fordi du ikke troede mine ord, som dog skal gå i opfyldelse, når deres tid er inde". Man kan roligt sige, at "tegnet" som Zakarias bad om, blev til noget af en irttesættelse, en eftertrykkelig lærestreg, men bøttesvar det fik han.

Gud vil helt sikkert føre os igennem alle fremtidige trængsler. Lad os derfor hente ny kraft og ny begejstring fra Guds ord. Lad os ubetinget tro på, at Guds ord vil gå i opfyldelse, ind over vore liv, når deres tid er inde!

Lad os oparbejde en klippefast tro, som den David giver udtryk for i [salme 138, 7-8](#):

" Selv om jeg vandrer i trængsler, holder du mig i live trods mine fjenders had; du rækker din hånd ud, og din højre hånd frelser mig; Herren fører min sag igennem. Herre, din trofasthed varer til evig tid, opgiv ikke dine hænders værk" !