

Vælg i dag, hvem du vil tjene

2. Korinter Kap. 6,2:

Se, nu er det en nåderig stund, se, nu er det frelsens dag!

Livet er en gave. Derfor gælder det om i tide at finde sin identitet ud fra Bibelens budskab, om at vi er skabt i Guds billede, og at Han har frelsestanker med os.

Desværre er der i dag så meget, som kan fastlåse os i bestemte livsmønstre, så vi ikke når at frigøre os og opdage de muligheder, Gud har påtænkt.

Herren har lagt gode gerninger til rette for os, for at vi skulle vandre i dem". Efeserne Kap. 2, 10



For at belyse alvoren af livets valg, følger her en beretning fra en missionær, der besøgte en syg gårdejer:

Jeg besøgte ham, engang da han var syg, og da jeg kom ind i stuen, hvor der sad to andre mænd, spurgte jeg, om jeg måtte læse noget for dem, hvortil han svarede "nej!".

Jeg talte lidt med dem alle tre, og omsider gik de to gæster. Gårdejeren sagde da: "Om De har noget godt at læse, så læs nu; for jeg kan godt lide at høre det".

Han havde altså åbenbart været bange for de to andre. Jeg læste nogle stykker fra Bibelen og bad højt, og under dette trillede tårerne ned ad hans kinder; men en datter, der var til stede, trøstede ham og sagde: "Far, du skal ikke græde; du skal nok komme i himlen, for du har aldrig haft store tanker om dig selv". Da jeg gik, sagde han: "Kan De bede en god bøn, så bed for mig".

Nogen tid senere besøgte jeg ham atter, og da sagde han, at han ville trække sig tilbage fra alle verdslige foretagender, hvor han var blevet valgt til formand. Men da han var blevet rask, skulle han overvære en generalforsamling i et af disse foretagender, og hans gamle venner fik ham til at lade sig genvælge, og hans gode fortsætter om hans sjæls frelse blev lagt på hylden.

Tre dage senere døde han.

Så vidt missionærens beretning, som man roligt kan sige, vækker til eftertanke.

Vi må vælge, når vi hører Guds kald. Menneskets eneste redning er, at stole på Gud og lade ham få førstepladsen. Lad os hver især bede en bøn om vejledning og hjælp til livet.

Vælg i dag, hvem du vil tjene,
Kristus eller mørkets drot!
Vælg i dag, om du vil værne
alt, hvad der er sandt og godt!

Vælg i dag! Måske i morgen
du ej mere vælge kan;
derfor har du aldrig borgen*
døden skåner ingen mand.

* garanti

Gunnar Lundgren



Bemærk: De indledende bibelvers er fra bibelen på hverdagsdansk.

MANNA andagt nr. 10
www.kirkerne.dk

Andagten er baseret på tekst af Gert Grube